



Datum: 06-12-2023

Naam kind:.....

Deze middag ging het verhaal over: 'Een goed bericht voor Maria'.

Vanmiddag hoorden we een verhaal over de aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus. We denken daar nu over na omdat we in deze weken voor Kerst in de Adventstijd leven. Advent betekent 'verwachten' of 'verlangen naar'. Waar verlangen we dan naar? We verlangen naar het Kerstfeest, het feest van Vrede, omdat we eraan mogen denken dat de Heere Jezus, de Zaligmaker, geboren is, Die aan jou vrede, een nieuw hart, kan geven. Hoe is dat gegaan?

Maria woont in Nazareth. Ze heeft verkering met Jozef. Ze zijn samen verloofd. Jozef en Maria komen allebei uit de familie van koning David. Als zij in haar huisje is, komt er onverwacht een engel. Het is de engel Gabriël die een boodschap van de Heere voor Maria heeft. Maria is ontroerd als ze de begroeting hoort en de engel ziet. Het treft haar diep in haar hart. Gabriël zegt dat Maria niet bang hoeft te wezen en Gabriël vertelt aan Maria dat de Heere haar uitverkozen heeft om de moeder van de Heere Jezus te worden. Maria zal een Kindje krijgen. Maria zal zwanger worden en een Zoon krijgen. Ze moet haar Zoon de Naam JEZUS geven. JEZUS betekent Zaligmaker. JEZUS kan je een nieuw hart geven, omdat Hij met Kerst geboren is. Hij moet ook in jou hart geboren worden en dat wil en kan Hij nog steeds doen.

Maria vraagt hoe dat zal gebeuren. Ze is namelijk nog niet getrouwd en vorige keer heb je gehoord dat man en vrouw in het huwelijk een kindje mogen krijgen. Hoe kan dat? Dat kan alleen omdat hier géén man bij komt, maar de Heilige Geest zal Maria zwanger maken. Dit is de grote Uitzondering! De Heere Jezus mocht geen zonden hebben als Hij geboren zou worden. Hij moest volmaakt geboren worden. Doordat de Heilige Geest Maria zwanger maakte, kon de Heere Jezus zonder zonden geboren worden.

De engel Gabriël heeft nog een bericht voor Maria. Elisabeth, de nicht van Maria, was al oud. Ze kon eigenlijk geen kinderen meer krijgen, maar de oude Elisabeth en haar oude man Zacharias zijn ook in verwachting van een kindje. Maria mag geloven wat Gabriël zegt. Het zal gebeuren! Dat is iets wat ze zeker weet! Geen Woord wat de Heere zegt, is onmogelijk! Zijn Woord is waarheid!

De leertekst is:

'u zult Zijn Naam heten JEZUS' (Lukas 1:31)

Opdracht: Puzzel wat staat er?

Je ontdekt het zo: De eerste letter van elk woord is omcirkeld. Begin bij de eerste letter en sla dan steeds één letter over. Welke zin van vier woorden komt eruit?

ⓐzerznups ⓓuapt ⓑtestleokgehndt ⓐwaylvifgnmba qkdec r

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer **(20 december 2023)** inlevert op de club, dan krijg je een extra spaarpunt!